



Shlomo Moshe Amar
Rishon Lezion Chief Rabbi Of Israel
President of the Great Rabbinical Court

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

כעהית"ש. בשני כשכת ערב ר"ח אלול התש"ע.

'598-16-2/ע'

אחי וידיני רבני ישראל ומנהיגיו
די בכל אתר ואתר העי"א.

אני פונה אליכם בעת ובעונה הזאת, אשר היא עת קשה בכל המובנים, ואזנינו שומעות ועינינו רואות, שדברים חזקים וקשים מתרגשים בעולם, ואל לנו להחריש ולחבק ידים, ויש לעורר ולהתעורר ולהרבות תפלות בחדש הרחמים והסליחות, ולבא לפני המלך "אבינו מלכנו" אשר מבלעדיו אין לנו גואל ומושיע, ליפול לפניו ולככות ולהתחנן בלב נשבר ונדכא, ולא נהיה אכזרים בשעה הזאת לא על עצמנו ולא על עמנו.

ולא סוד הוא שגם במצב הרוחני "שפלנו עד עפר", בין במצות שבין אדם לחבירו, שבעוה"ר התרכתה האלימות והאכזריות ואפילו רציחות, וזה הגיע לדרגות הירודות ביותר ה' יצילנו. וגם במצות שבין אדם למקום, רמת הצניעות והמוסר ירדה פלאות, וא-ל-היהן של אלה שונא זמה הוא, והקשה מכולם היא מכת ההתבוללות האוכלת בכל פה בעמנו הטהור והקדוש, אשר יש מדינות שזה הגיע לממדים נוראים, ועתה גם בארצנו הקדושה, פשה הנגע הרע הזה, ואין איש שם על לב.

ואלה המכנים עצמם ליברלים וריפורמים וחבריהם תומכיהם, ידם כמעל הנורא הזה, ותומכים בזה בגלוי, ולא יתבוששו.

ועתה נועצים ציפורניהם גם בתוככי העם היושב בציון, ומנסים להכתיב לנו סגנון חיים, של "ככל העמים בית ישראל" ח"ו, ומטילים אימתם בדרכים שונות ומגוונות, והקימו לגיונות לוחמים בתוך א"י, שכל מטרתם לעקור התורה מישראל, ולקעקע את בתי הדין וכל דבר שבקדושה, בכל הדרכים ובכל הכלים, ע"י איומים והשפעות שונות ומשונות על השרים ועל חברי הכנסת, ודרך בתי המשפט, ועוד ועוד. והולכים מדחי אל דחי.



Shlomo Moshe Amar
Rishon Lezion Chief Rabbi Of Israel
President of the Great Rabbinical Court

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

וחובה מוטלת על כל יהודי וק"ו על מי שיש לו אפשרות להשפיע על חברי הכנסת ועל שרים, בכל דרך שהיא ישרה ונכונה, ואפילו רק לעורר ולעודד בכתב ובעל פה, וגם לעורר כל אחד את בני קהלתו, למען ידעון את הסכנות שלפניהם אנו עומדים, וירכו תפלה ויפילו תחנה לפני המקום ברוך הוא, עד שתעל שועתינו אל הא-ל-הים מעומק צערנו ומרוב עניינו ועמלנו, ותעלה לפניו צעקתינו וישמע את נאקתינו, וישוב ירחמנו וחון יחננו, ויחזקנו וירם קרן התורה וקרן נושאי דגלה ועמליה באמת.

ותפלתנו לה' יתברך שיערה עלינו רוח קדושה וטהרה, להעביר גילולים מן הארץ, ולהשיב לב בנים תועים אל אבינו שבשמים. כי אחינו בשרנו הם, וגם אם הרכו להתרחק מדרכי התורה, והמסורת שהנחילונו אבותינו מדורות עולם, על כל פנים אחינו הם ואנו אוהבים אותם אהבת אמת, ומתפללים ומעתירים בעדם שהקב"ה יטה את לבם לשוב לדרך הנכונה ולא ידח ממנו נדח, ושערי תשובה לא ננעלו.

ונשוב כולנו בלב שלם, כאיש אחד בלב אחד, באהבה אמיתית אהבת ה' ואהבת תורתנו הקדושה, ואהבת איש את רעהו בלי מצרים וכלי גבולות.

ונזכה ונחיה ונראה בשוב ה' שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל במהרה בימינו אמן.

בברכת חדש טוב וכתובה וחתימה טובה.


שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

